

ZONDAGSBRIEF

20 oktober 2024
'5e zondag van de herfst



Protestantse gemeente
Brielle

Sint-Catharijnekerk



Michazondag

Zien wij het wel? Kijken door de ogen van de Maker

Dienst van Schrift en Tafel

voorganger	ds. Eibert Kok
ouderling	Jeanette van Dalsem
diaken	Esther van den Doel
lector	Kine Schuurman
organist	Jan Meuleman
cantor	Marco 't Hart
Sint Catharijne Cantorij	

ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING

- orgelmuziek Willem Hendrik Zwart
1925-1997
'k Hef mijn ziel, o God der goden...'
Fantasie Psalm 25:1
- welkom en stilte
- lied 25a (wij gaan staan)
- bemoediging
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
a **die hemel en aarde gemaakt heeft**
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a **en niet laat varen de werken van zijn handen**
(wij gaan zitten)
- als drempelgebed en gebed om ontferming
- lied *'Maak ons hart onrustig, God...'*
1 cantorij, **2 allen**, 3 cantorij, **4 allen, slot allen**
- moment met de kinderen
- lied 288

PSALMENGEBED

- Psalm 10 gelezen met de antifoon

DIENST van het WOORD

- groet
v De Heer zij met u,
g **ook met u zij de Heer.**
- gebed bij de opening van de Schrift
- cantorij Dick Sanderman
* 1956
'Hoe lang vergeet U mij, o God...'
Psalm 13a
- lezing Genesis 20, 1 - 14
- lied 13a 1 cantorij, **2 allen, 3 allen**
- uitleg en verkondiging
- lied 164 1 cantorij, **2 allen, 3 allen**

DIENST van de TAFEL

- inzameling
- orgelmuziek

Georg Philipp Telemann
1681-1767

'Schmücke dich, o liebe Seele...'

TWV 31:9

de **diaconale** inzameling is vandaag voor

Werelddiaconaat Indonesië

op 16 oktober was het Wereldvoedseldag daarom collecteren we voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra, de kerk versterkt het werk en de positie van boeren maar veel van hen zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw.

u kunt dit belangrijke doel ook steunen door uw gift

op rekening: **NL32 RABO 0365 4804 44**

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle

- gebeden

- . dankgebed
- . voorbeden en stil gebed
acclamatie, lied 368j

- nodiging

- tafelgebed, lied 402b

- . **onze Vader**

- we wensen elkaar de vrede -

- delen van brood en wijn -

- cantorij John Goss
1800-1880

'O Saviour of the world...'

- orgelmuziek Johan van Dommele
1927-2024

'Heer, ik hef mijn hart en handen...'

Psalm 25

- dankgebed
- lied 973 (zie bijlage, pag. 5)
- v wegzending en zegen
 - a **Amen** (gezongen)
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750
'Meine Seele erhebt den Herren...'
Fuge über das Magnificat
pro organo pleno
BWV 733

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnek

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
 mevr. Rolinda van der Ent aan de Kalkbranderstraat
 fam. Zuurmond te Goedereede

MEELEVEN MET ELKAAR

Gerrie Smit, Jacoba van Beierenstraat 34, moest ruim een week geleden onverwacht opgenomen worden in het ziekenhuis na een hartinfarct. Gelukkig kon ze goed behandeld worden en is zij weer thuis. We wensen haar sterkte en beterschap!

LEERHUIS AVOND

KERK, KUNST EN KITSCH

Woensdagavond 23 oktober is de tweede leerhuisavond in de serie Kerk, kunst en kitsch. Dit keer met een inleiding over Bijbelse en religieuze motieven in de schilderkunst van Marc Chagall. Spreker is ds. Jaap Vlasblom uit Spijkenisse. Hij zal na een inleiding over het leven en de kunst van Chagall vooral het Bijbelse werk belichten. De Sjoel, Turfkade 16 / aanvang: 20:00 uur

AGENDA week 43

ma	21	okt	10.00	Diaconaal Inloophuis	De Sjoel
			12.00	Inloop Lunch	
			14.00	Crea-doe-Club	De Sjoel
zo	27	okt	10.00	5 ^e zondag van de Herfst ds. GERARD WOLFERT (Zuidland)	Sint-Catharijnek

meer info: www.protestantsegemeentebrielle.nl

Lied 973

1 Om voor el-kaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet ge-zien wordt, niet ge-hoord,
en op te van-gen wie zijn thuis ver-loor,
hal - le - lu - ja,

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.
Halleluja!